

Siem (13)
verzamelt spullen
uit de Tweede
WERELDOORLOG



10

'Het zijn geen gewone spullen, maar verhalen over heel bijzondere mensen.'



Merry CHRISTMAS



4

HELP JIJ DE VOEDSELBANK?



Stond er een kasteel in Ouderkerk... of toch niet?

5



HET KOFSCHIP
viert **VEILIG** oud en nieuw

Rotjes, fonteinen en potten. Ook als je zelf niks afsteekt kan vuurwerk levensgevaarlijk zijn. Daarom krijgt groep 8 van basisschool Het Kofschip in Ouderkerk aan de Amstel les over hoe je veilig het nieuwe jaar viert.

Om echt te kunnen genieten van mooi vuurwerk, moet je

namelijk altijd voorzichtig zijn. Wist je dat de meeste vuurwerkslachtoffers zelf geen vuurwerk afsteken, maar aan de kant staan te kijken? Je kunt veel doen om jezelf te beschermen. Zet bijvoorbeeld een vuurwerkbril op, zoals ze in deze klas doen. Doe jij ook mee? Wil jij meer vuurwerk-tips? Kijk dan op pagina 9.

Fijne feestdagen!



2

Tel alle kerstkaabouters & WIN een prijs



STELLING:
Kerst gaat te veel over cadeautjes en eten.

8





lachen,
gieren,
brullen!



WINTERSE WOORDENJACHT

HO HO HO

VUL ALLE WOORDEN IN EN ONTDEK DE OPLOSSING ONDERAAN!



VERTICAAL

- 1. Aftelkalender tot kerst.
- 2. Deze ronde vorm hangt bij veel mensen aan de voordeur tijdens kerst.
- 4. Draadachtig materiaal dat je warm houdt tijdens de koude dagen.
- 5. Het huisdier van de kerstman.
- 7. Een klein vrolijk wezentje dat de kerstman helpt.

HORIZONTAAL

- 1. Lekkernij tijdens de jaarwisseling.
- 3. Dit draag je om je ogen te beschermen op Oudejaarsdag.
- 6. Lichtpuntje hoog in de nacht, weet de weg naar de kribbe.
- 8. Op de top van de kerstboom staat de...
- 9. Voor vele families een kerstraditie met kleine pannetjes.

DE OPLOSSING...

a	b	c	d	d	c	d	e	a	a	f
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Hoe noem je een sneeuwpop op een tropische, warme vakantie?

Antwoord: Water



De ene sneeuwpop zegt tegen de ander: 'Ruik jij ook wortels?'

WAAROM ZIJN MUMMIES GEK OP KERST?



Antwoord: Kunnen ze lekker veel inpakken

Wat voor foto's maken elfjes graag?



Antwoord: Elfes

De Kerstman en Sinterklaas zitten gezamenlijk in een café. Zegt Sinterklaas tegen de Kerstman: 'Doe mij maar een chocomelk.' Waarop de Kerstman zegt: 'Ik ben Sinterklaas niet.'

Tel alle

kerstkabouters

Tel alle kerstkabouters in deze krant en maak kans op een mooi boek. Stuur je antwoord op naar info@amstelkids.nl

KERSTGROET van de redactie!

De redactie van Amstelkids wenst alle kinderen fijne feestdagen en een gelukkig 2026! Maak plezier en wees een beetje lief voor elkaar!

Tot volgend jaar.

Veel liefs,

Joanne, Machiel en Marloes



Joanne



Tommy



Machiel



Marloes

HUISDIEREN GEZOCHT!



Heb jij een hond, cavia, leguaan, vis of heel ander huisdier?

En lijkt het je leuk om met jouw dier in de volgende Amstelkids te staan? Laat het ons dan weten. We zoeken namelijk kinderen (en hun huisdier) voor de nieuwe editie van Amstelkids! Stuur een e-mail naar info@amstelkids.nl met een foto van jou en je huisdier en we nemen zo snel mogelijk contact met je op. Tot dan!

Colofon

AMSTEL kids!

DECEMBER 2025
NUMMER 26

Uitgever & Redactie
Marloes Smit

Beeld Machiel Dalebout

Art Direction & Vormgeving
Joanne Bay Christensen

Volgend jaar zijn wij er gewoon weer!

www.amstelkids.nl

Heb jij een leuk idee?

info@amstelkids.nl

Volg ons op



**WAT is
JOUW
WENS**
voor 2026?



Justin

MIJN WENS IS DAT ER VREDE IN DE WERELD KOMT, DUS GEEN OORLOGEN MEER. OOK WENS IK DAT ER MEER NATUUR KOMT EN HET BETER MET HET KLIMAAT GAAT.



Ik wens dat iedereen in heel Nederland met de feestdagen een cadeautje krijgt. Zodat deze dagen voor alle mensen leuk zijn.



Fleur

MIJN WENS VOOR 2026:

SARA maakt KUNST!



De supercreatieve Sara uit groep 4 van basisschool 't Kofschip verkoopt haar eigen tekeningen en schilderijen. Met haar zelfgemaakte kunst, onder haar eigen merk **Sarasaurus**, heeft ze al €200 opgehaald. Niet voor haarzelf, maar voor een goed doel: CliniClowns!



In de herfst zette Sara met hulp van haar buitenschoolse opvang een mini-kunstexpositie op. 'Ik ben gek op tekenen, kleuren en schilderen. Later wil ik kunstenares worden', vertelt ze. Vrienden, buren en familie kwamen kijken naar haar schilderijen en tekeningen én kochten een paar mooie werken. Het geld doneert Sara aan CliniClowns. 'Omdat ik wil dat iedereen blijft lachen, ook als je ziek bent.'

Sara verkoopt haar kunst ook online in haar Etsy-winkeltje **SarasaurusNL**. Tot 31 december 2025 blijft ze geld inzamelen voor dit goede doel.



Wat een prachtig initiatief. Ga zo door, Sara!



KLASSIEKE MUZIEK VOOR GROEPEN 5

Meer dan duizend kinderen uit groep 5 mochten gratis naar een klassiek concert in Schouwburg Amstelveen. Een klassiek concert is een optreden waarbij muzikanten muziek spelen die vaak al heel lang geleden is gemaakt. Deze



muziek noemen we klassieke muziek. Denk aan muziek van

beroemde mensen als Mozart, Beethoven of Bach. De muzikanten spelen meestal op instrumenten als violen, cello's, fluiten, piano's of trompetten. Het werd een mega muzikaal feest. Voor en na het concert kregen de leerlingen ook lessen over

klassieke muziek, zodat ze het nog net iets beter begrepen. Voor veel kinderen was dit de eerste keer dat ze naar klassieke muziek hadden geluisterd en een orkest hadden zien spelen.



HELP JE MEE?

RIJST, APPELS & UIEN

Wat doet de Voedselbank?



Elke dag een belegde boterham als ontbijt, een stuk fruit voor in de pauze en een warme maaltijd 's avonds. Voor jou misschien heel normaal, maar voor anderen soms niet. Sommige gezinnen in Amstelveen en Ouderkerk aan de Amstel hebben niet genoeg geld om eten te kopen. Daarom bestaat de Voedselbank. En jij kunt helpen!

Iedere woensdag staan er op het bedrijventerrein Legmeer (het industrieterrein tussen Westwijk en Middenhoven) kratten vol eten. Van appels tot broccoli en van brood tot kaas.

'Op woensdagmiddag kunnen mensen die hun boodschappen tijdelijk écht niet meer kunnen betalen bij de Voedselbank terecht voor een voedselpakket', legt een vrijwilliger uit. 'Wij willen dat niemand honger heeft en helpen mensen met hun weekboodschappen.'

Als vrijwilliger verdien je geen geld. Je doet het werk echt om anderen te helpen. Maar die pakketten moeten wel gevuld worden en dat kost natuurlijk wel geld. Het vullen gebeurt met donaties van supermarkten en bedrijven, en geld van de

gemeente. Maar jij kunt deze vrijwilligers én de mensen die hulp nodig hebben ook helpen! Dat kan door een actie te organiseren en geld in te zamelen, maar je kunt ook iedere woensdagochtend voedsel komen brengen. 'Alle kleine beetjes helpen!', zeggen de vrijwilligers.

KOM IN ACTIE! Om het makkelijker te maken heeft de Voedselbank een boodschappenlijstje gemaakt. De spullen op dit lijstje zijn hard nodig. Wil je een inzamelingsactie starten? Gebruik dit lijstje, dan komen jouw ingezamelde spullen het best terecht.

Succes!

BOODSCHAPPENLIJST

- brinta
- crackers
- ontbijtkoek
- muesli
- jam
- pindakaas
- hagelslag
- limonadesiroop
- houdbare melk
- koffiepad
- thee
- aardappelpuree
- groenten/fruit in blik of pot
- penne
- rijst
- woknoedels
- pastasaus
- tomatenblokjes
- appels
- sinaasappels
- uien
- deodorant
- tandpasta
- tandenborstel
- maandverband
- douchegel
- shampoo
- luien (klein)




 TERUG
in de
TIJD

In deze nieuwe rubriek duiken we in het verleden. Er zijn namelijk veel oude en bijzondere verhalen over Ouderkerk en Amstelveen te vertellen. Wist je bijvoorbeeld dat er **in Ouderkerk** ooit een **echt kasteel** heeft gestaan? Althans... dat denken veel mensen.

Hoe zit dat?

EEN KASTEEL in OUDERKERK?

Voor dit verhaal gaan we meer dan 800 jaar terug in de tijd. Op de plek waar in Ouderkerk nu de Joodse begraafplaats (Beth Haim) te vinden is, vlakbij Bakker Out, zou misschien ooit een kasteel hebben gestaan: Slot Amstel. Foto's zijn er niet van dit kasteel. Er waren natuurlijk nog geen camera's, maar er zijn wel verhalen over dit slot.



OP EEN HEUVEL

Het kasteel zou gebouwd zijn aan het eind van de 12e eeuw als een mottekasteel. Een *mottekasteel* is een soort kasteel uit de middeleeuwen.

Mensen maakten eerst een hoge heuvel van aarde, de zogenaamde motte. Boven op die heuvel bouwden ze een houten of stenen toren waar de bewaker of ridder kon uitkijken. Onderaan de heuvel stond een klein dorpje met huisjes en stallen, beschermd door een houten muur.

De verhoging is nog steeds te zien als je vanaf een afstand naar de begraafplaats kijkt. Dit zou inderdaad kunnen wijzen op de plek van een oud kasteel. Een mottekasteel was in die tijd handig omdat je het snel kon bouwen en van bovenaf alles goed in de gaten kon houden. Hierdoor konden vijanden moeilijk dichterbij komen.



De Van Amstels waren leiders over het gebied waar later Amsterdam ontstond.

In 1204 zou de familie zijn aangevallen door vijanden. Het kasteel zou hierbij in brand zijn gestoken en in vlammen zijn opgegaan. De familie zou daarna zijn gevlucht en het oude kasteel is nooit meer herbouwd.

WAAR OF NIET WAAR

Toch zijn er twijfels over dit typisch Ouderkerkse verhaal. In 1994 werden namelijk kasteelresten in het centrum van Amsterdam gevonden. Het zouden eventueel resten zijn van een

kasteel van... je raadt het al... de familie Van Amstel. Dat zou kunnen betekenen dat het verhaal uit Ouderkerk niet klopt. Maar omdat er zo weinig over deze periode te vinden is in boeken en documenten, is er voor beide verhalen te weinig bewijs. En wordt er tot op de dag van vandaag nog over gediscussieerd.

VAN AMSTEL

Maar van wie zou dit kasteel zijn geweest? Het zou gebouwd zijn in opdracht van de familie Van Amstel. Deze familie was in de middeleeuwen een machtige adellijke familie die een groot deel van het gebied rond de rivier de Amstel bestuurde. Een beetje zoals een burgemeester nu doet. Ze zorgden voor de bescherming van de mensen die er woonden, haalden belastingen, stelden wetten op en bouwden soms versterkingen of kastelen zoals deze.



Volgende keer lees je in de rubriek 'Terug in de tijd' weer een nieuw verhaal uit het verleden, want er is nog heel wat te vertellen.

SSST! Lees dit STIEKEM en heel STIL...

Psst......dit is een supergeheime pagina van Amstelkids! Alleen voor kinderen, dus juffen en meesters mogen dit NIET lezen. Het jaar 2025 is bijna voorbij, en dat betekent maar één ding: tijd om jullie juf of meester eens lekker in het kerstzonnetje te zetten! Ze helpen jullie elke dag: met moeilijke sommen, kromme zinnen, leuke grapjes en gezelligheid. En daarom... krijgen zij nu een totaal onverwachte verrassing!

De opdracht is simpel, maar heel leuk. Iedereen schrijft op het kerstboompje iets liefs, grappigs of bijzonders voor de juf of meester. Een wens voor 2025? Kan! Een herinnering van dit schooljaar? Top! Een compliment? Zeker weten!

Een supergoede mop mag ook!

Daarna bedenken jullie samen hoe jullie alle berichtjes gaan presenteren. Stoppen jullie ze in een verrassingsdoos? Maken jullie een poster vol kerstboompjes? Of... hangen jullie alle wensen stiekem in de kerstboom, zodat de juf of meester helemaal verbaasd is?

Maak het vrolijk, grappig, lief of glitterig. Het is jullie verrassing. Veel plezier!



Kijken naar...

KUNST

Nuttig Kunstwerk

Speel jij vaak in Westwijk, dan heb je dit kunstwerk misschien weleens gezien. Of misschien heb je eens geprobeerd er bovenop te klimmen. Maar... weet je ook wat het is? Het is een gasregelstation, omgetoverd tot kunst.

Een gasregelstation zorgt ervoor dat gas veilig en op de juiste manier in de huizen terechtkomt. Zodat mensen kunnen koken, de verwarming aan kan en ze lekker warm kunnen douchen. Vaak zijn die gebouwen saai en daarom is dit gebouwtje in 1995 omgetoverd tot kunstwerk. De kleuren zijn inmiddels wel wat vager geworden. Maar de paars-oranje

stekels bovenop, zijn een soort vlammen en die verwijzen weer naar het gas. Het kunstwerk is gemaakt door de Nederlander Jerry van Eyck. Hij won een prijs en mocht dit maken.

Grappig weetje: Jerry krijgt inmiddels opdrachten over de hele wereld.



NIET IEDEREEN VIERT KERST

Hoe zit dat?

Soms vieren ze het op hun eigen manier



Kerstmis is een belangrijk christelijk feest. Op 25 december vieren christenen in veel landen de geboorte van Jezus. Mensen met een ander geloof vieren meestal geen Kerstmis, of ze vieren het op hun eigen manier. Hoe zit dat precies?

ISLAM

Strenge moslims vieren eigenlijk geen Kerstmis. Ook zijn er rond 25 december geen andere Islamitische feesten. Toch vieren jonge moslims vaak wel kerst. En soms zetten ze zelfs een kerstboom op. Omdat ze al zo lang in Nederland wonen en dat hier gebruikelijk is. Ze vinden het ook gewoon heel gezellig. De Islam heeft wel feesten die wel een beetje op Kerstmis lijken. Het Suikerfeest bijvoorbeeld. Op die dag komen moslims ook samen met vrienden en familie om lekker te eten en er een leuke dag van te maken.



HINDOEÏSME

Hindoes vieren ook geen Kerstmis als religieus feest. Maar ze hebben zelf veel prachtige feesten, zoals Diwali, het lichtjesfeest. Dan versieren mensen hun huis met lampjes en kaarsjes, ruimen ze op, delen ze lekkers uit en vieren ze het goede dat het slechte overwint.



JODENDOM

Joodse mensen vieren meestal geen Kerstmis. 'Op kerstdagen doen we eigenlijk niks. We eten wel vaak met familie, want we zijn toch vrij', legt de joodse Remi uit. 'Wij vieren eerder in december Chanoeka. Chanoeka is het feest van het licht. Het duurt 8 dagen en elke dag steken we dan een kaarsje meer aan, tot de Chanoekia (kandelaar) helemaal vol is. Ook zingen we liedjes. Vaak gaan we ook een keer naar de sjoel (synagoge) om kaarsjes aan te steken en daar krijgen we cadeautjes.'



BOEDDHISME

Boeddhisten geloven niet in één god, maar het boeddhisme is wel een geloof of levenswijze. Zij vieren meestal geen Kerstmis. Wel hebben ze het feest Wesak. Dan worden de geboorte, het leven en de dood van Boeddha herdacht. Mensen gaan vaak naar een tempel, brengen bloemen of kaarsjes mee en doen extra goede daden, zoals iets geven aan mensen die minder hebben.



KORTOM: Niet iedereen viert thuis dus Kerstmis. Ieder geloof heeft wel zijn eigen bijzondere feesten. Tegenwoordig vieren ook veel mensen Kerst zonder dat zij geloven. Zij doen het vooral voor de gezelligheid, de lichtjes, het eten en de cadeautjes.

VIER JIJ KERST?

praat erover in de klas!

WIJ VIERT THUIS GEEN KERST, MAAR OP SCHOOL VIERT IK HET WEL.



Ulya



WAT VIND JIJ?

Denk mee

Overall hangen lichtjes. De winkels liggen vol kerstspullen en lekkere dingen. Op tv zie je reclames met luxe cadeautjes. Maar sommige mensen zeggen: 'Kerst gaat tegenwoordig alleen nog maar over kopen, vroeger was dit veel minder.' Daarom vroegen we de kinderen uit de kinderraad naar hun mening over de volgende



STELLING:

KERST draait te veel OM ETEN EN CADEAUTJES



ONEENS

IK BEN HET ONEENS, WANT DIE CADEAUTJES EN HET ETEN MAKEN HET JUIST OOK GEZELLIG.

Justin



EENS & ONEENS

Voor mij gaat het vooral om het samenzijn met je familie. Het is ook wel leuk dan om met elkaar lekker te eten en cadeautjes aan elkaar te geven. Er zijn ook mensen in Nederland die geen geld hebben voor cadeautjes of eten, dus het mag wel wat minder duur zijn, zodat deze mensen het makkelijker kunnen betalen.

Fleur



EENS

Ja, ik ben het met de stelling eens. Dat komt vooral omdat ik christelijk ben. Ik vind dat het meer over de geboorte van Jezus moet gaan, dan over rendieren, bomen en cadeaus. Over het eten ben ik het trouwens niet eens. Dat is gewoon traditie.



Aurora

EENS & ONEENS

NATUURLIJK VIND IK HET WEL LEUK OM KERST MET MIJN FAMILIE EN VRIENDEN TE VIJREN MET LEKKER ETEN EN CADEAUTJES. MAAR VOOR MIJN GEVOEL IS HET BELANGRIJKSTE DAT WE SAMEN ZIJN.



Aleli

WAT DENK JIJ:

FEESTDAGEN VOORBIJ..* maar wat gebeurt er met je kerstboom?

Een kunstkerstboom haal je uit elkaar en bewaar je op zolder, zodat hij volgend jaar weer gebruikt kan worden. Maar wat gebeurt er met de echte kerstbomen? In Amstelveen gaat dat zo:

1

Tussen 5 en 16 januari mag je je echte kerstboom bij de vuilnisophaalplek leggen, dus daar waar je normaal je rolcontainer neerzet of waar de ondergrondse container staat.

2

De gemeente haalt de kerstbomen daar op en brengt ze naar een afvalverwerkingsplek.

3

Daar worden alle bomen in een versnipperaar gedaan. Het is daarom heel belangrijk dat er geen ballen, haakjes, lampjes of linten meer in de boom zitten.

4

Alle snippers worden daarna op een grote hoop gegooid.

5

Nu is het tijd voor de bacteriën: zij maken compost van deze snippers.

6

Deze compost gebruikt de gemeente vervolgens om bijvoorbeeld grasvelden op te knappen.

Het kan dus zomaar zijn dat jij deze zomer voetbalt op jouw oude kerstboom. Grappig!



Een uniek stukje bos:
Het **SCHINKELBOS**
in de **SCHINKELPOLDER**

Het Amsterdamse Bos kennen we allemaal. Maar ken je **het Schinkelbos** eigenlijk al? Het is een vrij nieuw stuk bos. Het bestaat pas sinds 1999, terwijl het Amsterdamse Bos al in 1934 werd aangelegd. Het Schinkelbos hoort bij het Amsterdamse Bos, maar kreeg toch een eigen naam.

Het bos ziet er ook heel anders uit. In het Amsterdamse Bos groeien veel grote bomen, terwijl het Schinkelbos uit bos, open water en grasland bestaat.

MENSEN

Dit nieuwe bos is, net als het Amsterdamse Bos, door mensen aangelegd. En daar was een goede reden voor. Door de aanleg van wegen en de bouw van woningen in de buurt verdwijnen er allerlei soorten dieren en planten in het Amsterdamse Bos, omdat ze te weinig leefgebied hebben. Het jonge Schinkelbos, dat in de Schinkelpolder ligt, zorgt voor een verbinding tussen verschillende natuurgebieden en het Amsterdamse Bos. Hierdoor kunnen dieren hun leefgebied vergroten en komen er nieuwe dieren en planten bij. Omdat het een jong gebied is, komen er ook veel vogels en zoogdieren voor die niet in het grote bos voorkomen. Bijzonder dus!

YEAH

3 2 1 ...

(ON) GELUKKIG

NIEUWJAAR!

Oliebollen, appelflappen en natuurlijk... vuurwerk. We weten allemaal dat vuurwerk gevaarlijk kan zijn. Deze tips helpen je goed op jezelf (en anderen) te letten.

1

Draag altijd een vuurwerkbril, ook als je alleen kijkt. Vuurwerk kan onverwachts alle kanten op schieten.

2

Blijf ver genoeg weg van vuurwerk. Houd altijd minstens 8 tot 15 meter afstand. Hoe verder je staat, hoe kleiner de kans dat je iets in je gezicht of op je lichaam krijgt.

3

Steek zelf nooit vuurwerk af. Wist je dat je pas vanaf 12 jaar F1-vuurwerk mag afsteken? Dat zijn erwitjes, sterretjes en ander klein vuurwerk. Boxen en fontein mag je pas afsteken vanaf 16 jaar. Dus laat vuurwerk altijd door volwassenen aansteken.

4

Gebruik een aansteeklont Een lont zorgt ervoor dat het vuurwerk rustig en op tijd aangaat. Met lucifers of een aansteker kun je per ongeluk te dicht bij het vuurwerk zelf komen, waardoor het te snel afgaat.

5

Wees voorzichtig met sterretjes. Sterretjes lijken lief en klein, maar het midden kan wel 1100 graden worden!

6

Ga nooit naar vuurwerk dat niet is afgegaan. Soms lijkt vuurwerk kapot, maar kan het toch nog ontploffen. Loop er niet naartoe en vraag een volwassene om het veilig op te ruimen.

7

Haal hulp. Krijgt iemand iets in z'n oog of raakt hij gewond? Spoel het oog voorzichtig met lauwwarm water en roep meteen een volwassene erbij. Bij ernstige verwondingen bel **112**.



Van helmen tot voedselbonnen



Siem verzamelt spullen uit de Tweede Wereldoorlog



De meeste kinderen sparen voetbalplaatjes, Pokémonkaarten of sleutelhangers. Maar de dertienjarige Siem uit Bovenkerk spaart iets heel anders: spullen uit de Tweede Wereldoorlog. 'Het zijn geen gewone spullen. Het zijn verhalen', vertelt hij.

Deze hobby begon tijdens een vakantie naar Normandië, in Frankrijk. Daar gebeurde op 6 juni 1944 iets heel belangrijks: D-Day. Duizenden soldaten kwamen aan land om Europa te bevrijden. In Normandië kun je nog steeds bunkers, musea en oude voertuigen zien. Daar kocht Siem zijn eerste echte verzamelspullen: een klein boekje en een militaire armband.

Op ontdekking

'De Tweede Wereldoorlog is een vreselijke tijd geweest. Maar juist omdat het nog niet zo lang geleden is, vind ik het zo interessant', legt hij uit. Hij gaat graag naar musea en luistert veel podcasts over de oorlog. 'Als ik iets nieuws koop voor mijn verzameling, ga ik meteen op onderzoek uit. Ik wil weten wie het gedragen, gebruikt of gekregen heeft. Elk voorwerp heeft een verhaal. Dat maakt het zo mooi!'

Zijn verzameling groeit steeds verder. Sommige spullen zijn best duur, maar daar spaart hij

graag voor. Het meest trots is Siem op een helm die ooit door een echte soldaat is gedragen en op een persoonsbewijs dat hij op zolder bij zijn opa en oma vond. Mensen moesten dit tijdens de oorlog altijd bij zich hebben.



In zijn collectie zitten ook strooibiljetten. Dat zijn kleine papiertjes die vanuit vliegtuigen naar beneden werden gegooid, met berichten, waarschuwingen of bemoedigende woorden. Het waren kleine velletjes, maar ze laten goed zien hoe spannend en soms eng die tijd was. Deze briefjes waren, net als sommige kranten, verboden.

Siem blijft zijn verzameling uitbreiden. En mocht iemand nog iets op zolder hebben liggen en er niets mee doen... dan zou hij die spullen graag willen hebben. 'Denk wel eerst goed na voordat je iets weggeeft. Misschien is het belangrijk voor je eigen familie om het te bewaren.'

ZO ZIT DAT

De Tweede Wereldoorlog was een grote oorlog van 1939 tot 1945. Veel landen over de hele wereld vochten tegen elkaar. Duitsland, onder leiding van Adolf Hitler, wilde andere landen veroveren en behandelde sommige groepen mensen slecht. Daardoor brak er een enorme oorlog uit. In Nederland leefden mensen jarenlang in angst, met strenge regels en weinig eten. Gelukkig kwamen later andere landen helpen en bevrijdden Europa. In 1945 was de oorlog eindelijk voorbij.

PAS OP!



Zie je een dode vogel, raak deze dan niet aan. In Nederland heerst een vogelgriep, een ziekte die vooral vogels zoals kippen, eenden en zwanen ziek maakt. Daarom moeten veel boerderijdieren binnenblijven, zodat ze geen contact hebben met wilde vogels die het virus kunnen verspreiden. Dierenartsen onderzoeken zieke en dode vogels om te zien waar het virus voorkomt. Zo kan de verspreiding snel worden ontdekt. Zie je zelf een zieke of dode vogel? Raak hem nooit aan en vertel het altijd aan een volwassene.



VAPE- & ROOKVRIJE TERRASSEN?

Op steeds minder plekken mag nog gerookt worden. Schoolpleinen en sportverenigingen zijn vaak al rookvrij. De gemeente Amstelveen wil verder. Een van de politieke partijen (de ChristenUnie) kwam met het idee in om ook terrassen rook- en vapevrij te maken. En daar zijn de meeste mensen uit de gemeenteraad het mee eens. Hoe dit nu verder precies aangepakt gaat worden, is nog niet bekend.



Liv

Babette

DROMEN

komen uit!

Kennen jullie Liv nog? Drie jaar geleden stond ze samen met haar vriendin Babette in editie 9 van Amstelkids. Ze vertelde over haar grote droom: een eigen boek uitbrengen. En dat is nu al gelukt! Ze heeft haar verhaal (het manuscript) naar een uitgever gestuurd en na een jaar aanpassingen doen, is haar eigen boek 'Real Guinea Pigs' nu echt uit. Haar eigen cavia's spelen een rol in het boek. Het boek is geschreven voor kinderen vanaf ongeveer 10 jaar.



POLITIEAGENT VERTELT

Misschien heb je politieagent Kim weleens op straat gezien. Een aantal jaren geleden mochten twee Amstelkids reporters haar interviewen en nu... heeft ze haar eigen boek uitgebracht. Kim is jeugdagent en maakt veel bijzondere dingen mee. Ze vertelt er in haar boek alles over!



AMSTELKIDS ACTIE

MAAK & SCHRIJF EEN KERSTKAART voor een onbekende

Normaal stuur je een kerstkaart naar een bekende. Je tante, oma of buurman. Maar hoe leuk is het om een kaart te sturen naar een onbekend iemand.

Want een kerstkaart krijgen is altijd een feest. Of het nu een kaart voor een man bij de supermarkt is, een oude dame in een verzorgingshuis, een vreemde uit je straat... het maakt niet uit. Maak jij dit jaar ook een onbekende blij met een (zelfgemaakte) kerstkaart?



AMSTEL Kids!

KERSTPAKJES

Kerstspel

