



NUMMER 13 • APRIL 2023

# AMSTEL

HET NIEUWS UIT JOUW BUURT

# kids!

Zo wordt kaas gemaakt

Faye & Ulya interviewen

BOERIN ELLEN



5

Ellen heeft 190 koeien en maakt kaas. Maar hoe doet ze dat precies? Deze reporters (en beste vriendinnen) zoeken het voor je uit.

6



Wanneer ben je STOER?



7

KIJKTIP!  
SARA SPEELT  
IN ROBIN HOOD

## DANSEN IN THE PASSION



Zij oefenen voor

## HET PAASVERHAAL

Deze dansgroep is al weken aan het oefenen voor de grote dag. Op woensdagavond 5 april 2023 dansen zij namelijk in de bijzonder grote buitenvoorstelling *The Passion*, in Ouderkerk aan de Amstel.

"Ik heb er ontzettend veel zin in. We hebben lang naar deze voorstelling toegewerkt. En nu kunnen we eindelijk het resultaat laten zien", vertelt Freek.

### PAASVERHAAL

In de voorstelling wordt het bekende Bijbelse paasverhaal verteld. En tijdens dit verhaal

wordt er gedanst, gezongen en muziek gemaakt. Ieder jaar is *The Passion* ook op tv te bekijken. Maar nu kun je dus ook dichtbij huis zo'n zelfde voorstelling in het écht zien.

### OEFENEN

Er dansen in totaal bijna 70 dansers van verschillende leeftijden mee. En daarom wordt er nog flink geoefend. "We willen natuurlijk geen botsingen op het podium hebben", zo zegt dansjuf Venise. "We vinden het allemaal best spannend, omdat er echt veel

mensen komen kijken. Maar het is ook heel leuk. Dus we kunnen eigenlijk niet wachten", eindigen Fenna en Liselot.

*The Passion* is op 5 april gratis te bekijken en begint om 20:30 uur.

## TERUGBLIK AMSTELKIDS BESTAAT DRIE JAAR!

8



HEEMPARKEN  
ZIJN UNIEK.  
MAAR WAAROM?



10



# WIE LEGGEN ER EIENEN?

Wij eten met Pasen graag kippeneieren. Maar er zijn natuurlijk nog veel meer dieren die eieren leggen. **ONTDEK JIJ WELK DIER ER NOG IN DEZE PUZZEL STAAT**, maar niet in de woordenlijst?

- KIKKER
- KROKODIL
- MEEUW
- SCHILDPAD
- SLANG
- SPIN
- TONIJN
- VLEG

I	I	M	L	K	I	K	K	E	R
P	W	U	E	E	M	F	B	V	M
C	S	I	M	D	E	M	L	D	Y
K	Q	C	F	X	I	I	U	C	R
G	A	G	S	W	E	I	K	O	W
N	L	C	N	G	F	B	J	R	Q
A	K	R	O	K	O	D	I	L	H
L	T	O	N	I	J	N	Y	L	V
S	J	J	N	I	P	S	G	K	Q
C	S	C	H	I	L	D	P	A	D



HET WOORD IS: \_\_\_\_\_

*lachen,  
gieren,  
brullen!*



# WEETJES

## Mini

Het kleinste vogelei is dat van de kolibrie, het weegt maar een halve gram. Een suikerklontje weegt 4 gram. Dus dat is echt heel klein. Maar eigenlijk ook heel groot. Een kolibrie weegt zelf namelijk maar 2 gram (een half suikerklontje).



## ADEMEN

Een gemiddeld ei heeft 7500 piepkleine gaatjes, de poriën, hierdoor 'ademt' het ei.



## Mega groot

Het grootste paasei ooit gemeten stond in Italië. Het was 8,5 meter hoog en woog 7500 kilo.

# PaasMOPJES



## ALTIJD HANDIG

Meester: "Jantje, als ik drie eieren op tafel leg en jij legt er nog vier bij, hoeveel eieren liggen er dan op de tafel?" Jantje: "Drie, meester. Ik kan namelijk geen eieren leggen."

## Koorts

Ene kip tegen de andere: "Ik heb vannacht zo een hoge koorts gehad dat ik een hardgekookt ei heb gelegd."



# EIEREN ZOEKEN!

Heb jij de paaseieren in deze krant al ontdekt? Speur goed en tel ze allemaal. Let goed op, sommige zijn best moeilijk te vinden! Laat ons weten hoeveel paaseieren jij hebt gevonden. Alleen dan maak je kans op een mooie prijs. Stuur je antwoord naar:

[info@amstelkids.nl](mailto:info@amstelkids.nl)

AANTAL IN DIT NUMMER: \_\_\_\_\_

# rekenRAADSEL

Rekenen kunnen we de hele dag door. Dus ook met eieren. Wat denk jij dat het antwoord is?

Ik heb 6 eieren



Ik bak er 2



Ik eet er 2



Hoeveel heb ik er over?



HET ANTWOORD IS: \_\_\_\_\_



## ZOË telde alle kerstbomen!

In de vorige editie vroegen we je alle kerstbomen te tellen. En dat waren er 46. Zoë uit groep 7 van de Karel Eykman School telde ze allemaal. En won daarmee een boekenbon, van harte gefeliciteerd!



## Colofon

# AMSTELkids!

APRIL 2023  
NUMMER 13

**Uitgever & Redactie**

Marloes Smit  
**Beeld** Machiel Dalebout & Marloes Smit

**Art Direction & Vormgeving**  
Joanne Bay Christensen

De nieuwe Amstelkids verschijnt mei 2023

[www.amstelkids.nl](http://www.amstelkids.nl)

Vragen of suggesties?  
[info@amstelkids.nl](mailto:info@amstelkids.nl)



Dank aan iedereen die aan deze editie wilde meewerken!



# SLIMME ACTIE

van Valentina!



**RECLAME MAKEN  
VOOR SCHOOL!**

De Skills-klas van Valentina, van de Michiel de Ruyterschool, kreeg een bijzondere opdracht. Zij moesten met een klein groepje verschillende soorten reclames voor hun school bedenken en maken.

Een reclame is bedoeld om mensen over te halen om bepaalde dingen te doen, of om iets te kopen. En het groepje van Valentina kreeg tijdens het maken een heel goed idee! In de reclames moest goed duidelijk worden wat voor school de Michiel de Ruyter is. En het was de bedoeling om zoveel mogelijk ouders en kinderen kennis te laten maken met de school.

## Echte krant

Het groepje van Valentina maakte een filmpje, een flyer en een krant. En bedacht ineens... "Waarom zoeken we geen contact met een échte krant?" En dat hebben ze gedaan. En zie hier het resultaat!



## RECLAME

### Waarom is de Michiel de Ruyterschool zo'n leuke school?

Valentina: "Op deze school werk je echt op je eigen niveau. Heb je wat meer moeite, dan krijg je extra hulp en heb je wat uitdaging nodig dan kan dat ook. Alle juffen en meesters zijn superleuk! Dus kom vooral een keertje kijken!"

De redactie van Amstelkids wenst het groepje van Valentina veel succes met het inleveren van dit project! Volgens ons hebben jullie al goed laten zien dat jullie écht weten wat reclame maken is.

## Openbare Basisschool Michiel de Ruyter

Heeft u een kind en zoekt u een leuke school in Amstelveen? Kom dan nu bij de Michiel de Ruyter school!

Wij zijn een school van groep 1 t/m 8 en hebben ook peutergroepen en buitenschoolse opvang.

Op deze school hebben wij een schaakclub, en als uw kind klaar is voor een grotere g. Hebben wij Skillsklas. Daar krijgen kinderen de extra uitdaging die ze nodig hebben en komen ze met leuke projecten thuis.

Op onze school hebben wij een kinderopvang en lessen van groep 1 t/m 8.

Openbare basisschool Michiel de Ruyter  
Op deze school hebben wij een schaakclub, en als uw kind klaar is voor een grotere uitdaging. Hebben wij Skillsklas. Daar krijgen de kinderen de extra uitdaging die ze nodig hebben en komen ze met leuke projecten thuis.

Heeft u een kind en zoekt u een leuke school in Amstelveen? Kom dan nu bij de Michiel de Ruyter school!

De kinderen op onze school eten elke dag fruit.

Op onze school hoeft u geen schoolmateriaal te kopen voor uw kinderen.

Op de Michiel de Ruyter school werken de kinderen in groep 4 t/m 6 op een soort ipad genaamd Snappet en vanaf groep 7 werken ze op een computer.

Onze school heeft maar slechts 431 leerlingen

## Een verrassing VOOR DE MEESTER



Cadeautjes krijgen is leuk, maar soms is het geven van cadeautjes nóg leuker. Dat dacht de 8-jarige Tilda uit groep 5 van 't Kofschip ook. Zij wilde graag het boekenpakket (uit de december-editie) voor haar meester winnen en stuurde ons dit bericht.

*Beste Amstelkids.*

Ik wil graag het boekpakket winnen.

Voor mijn meester Ruben, omdat hij altijd heel lief is en hij legt ons alles goed uit. Hij leest ons ook altijd voor tijdens de kleine pauze. Helaas hebben we een boekentekort. Daarom wil ik dit boekenpakket graag hebben om aan mijn meester te geven.

*Lieve groet Tilda, 8 jaar*

Inmiddels heeft Tilda haar meester kunnen verrassen met dit mooie pakket. "Hij was helemaal blij en vond het heel leuk dat ik heb meegedaan aan deze actie", vertelt Tilda. Nu heeft de meester weer extra boeken om aan de klas te kunnen voorlezen.

## WAT VIERNEN WE MET PASEN?

Denk mee

Pasen is een christelijk feest. Toch hebben alle kinderen (christelijk of niet) in Nederland vrij tijdens de paasdagen.

Zou je dan niet moeten weten wat Pasen inhoudt en waarom je vrij bent? We leggen de kinderraad van Amstelveen de volgende stelling voor:

**STELLING:**

**ALLE SCHOLEN MOETEN VERPLICHT HET PAASVERHAAL VERTELLEN**



Lois

**EENS**

"Tweede paasdag is een verplichte vrije dag voor alle scholen, daarom is het goed om te weten wat de achtergrond is van de verschillende nationale feestdagen zoals Pasen en Kerst."



Robin

**ONEENS**

"Op christelijke scholen vind ik het prima, maar op andere scholen kan je beter werken dan luisteren naar een verhaal."



Jonathan

**EENS**

"Ik ben het met Lois eens. En als de belangrijkste verhalen van de andere geloven niet worden verteld, is dat juist een reden om dat óók te doen. Ik zou met het paas-

en kerstverhaal beginnen, omdat Nederland eigenlijk een christelijk land is. Maar het verhaal van bijvoorbeeld het Suikerfeest verdient dus net zo goed aandacht."



Yara

**EENS**

"Iedereen krijgt een vrije dag. Pas als het verhaal wordt verteld, weet je waarom je die dag vrij krijgt."



Elisabeth

**ONEENS**

"Oneens, want dat doen we met andere geloven ook niet. Als een school dat zou willen doen, dan zou dat kunnen. Maar dat ligt aan de school en ook een beetje aan het geloof van de school."



Alice

**ONEENS**

"Ik vind het niet nodig. Sommige mensen vinden het gewoon leuk om Pasen te vieren, ook al weten ze niet wat het verhaal inhoudt. En bijna iedereen viert Kerst, en dat is ook een christelijk feest."

**ONEENS**

"Nee, ik ben het er niet mee eens, want niet iedereen wil weten wat Pasen is. En als je je het wel wil weten, kun je het opzoeken."



Lisa

**EENS & ONEENS**

"Het is wel handig om te weten als iemand aan je vraagt wat Pasen is. Maar als je niet christelijk bent, en je het niet viert, hoeft je het verhaal van mij ook niet te weten."



Suade

## PAASVERHAAL in het KORT

Pasen is het belangrijkste feest in het christendom en bestaat, volgens de Bijbel, eigenlijk uit vijf speciale dagen. Die allemaal te maken hebben met de dood van Jezus Christus. Dit zijn de vijf dagen van het paasfeest:

### 1 WITTE DONDERDAG

Op deze dag herdenken christenen dat Jezus Christus zijn laatste avondmaal at voordat hij de volgende dag zou sterven.

### 2 GOEDE VRIJDAG VANDAAG WERD JEZUS AAN HET KRUIS GENAGELD EN STIERF HIJ.

### 3 STILLE ZATERDAG

Een speciale dag om te herdenken. Jezus zou vandaag in zijn graf zijn gelegd.

### 4 EERSTE PAASDAG

In de Bijbel staat dat Jezus Christus uit de dood zou zijn opgestaan. Er zou een grote steen op zijn graf plots zijn omgerold. Dat wordt herdacht op eerste paasdag.

### 5 TWEDE PAASDAG

Op deze dag is er eigenlijk niks bijzonders gebeurd. Het is een extra dag om de dood van Jezus te herdenken. Maar inmiddels voor veel mensen een dag om lekker te chillen.

4



REPORTERS FAYE & ULYA VAN DE SCHOOL OF UNDERSTANDING INTERVIEWEN BOERIN ELLEN

Zo wordt  
**KAAS**  
gemaakt

Zwaantje47 is mijn favoriete koe. Zij is heel lief en heeft al 100.000 liter melk gegeven.

ELLEN

FAYE

ULYA

**EVEN VOORSTELLEN**

**Naam:** Ellen  
**Leeftijd:** 53 jaar  
**Waar:** Rijpwetering/  
Bovenkerkerpolder  
**Huisdieren:** 190 koeien!

Tijdens het paasontbijt ligt er op bijna iedere paastafel wel een blok kaas. Maar waar komt kaas eigenlijk vandaan? En hoe maak je het? Aan de Nesserlaan, tegenover bowlingcentrum De Kegel, wordt bij boerderij Schrama kaas verkocht. Faye en Ulya mochten een kijkje nemen op een echte kaasboerderij en vroegen boerin Ellen alles over kaas.

Boerin Ellen geeft de reporters eerst een rondleiding over de boerderij. Deze boerderij ligt niet in Amstelveen, maar in Rijpwetering. Hier laat Ellen precies zien hoe je kaas maakt.

"Het begint met het melken van de koeien. Dat gebeurt hier met een machine. De melk gaat direct naar een grote tank. Daar worden twee dingen aan de melk toegevoegd. Zuursel en stremsel. Zuursel zorgt voor lucht in de kaas. En door stremsel klontert de melk samen en wordt het een soort pudding."

**Wat gebeurt er met die pudding?**

"Die pudding wordt gesneden en dan krijg je kleine stukjes, dat heet *wrongel*. En de vloeistof die overblijft heet *wei*. Deze klontjes, de

wrongel, stoppen we in kaasvaten."

**En de wei?**

"Die geven we terug aan de koeien. Die vloeistof smaakt een beetje zoet. Dat vinden de koeien erg lekker. En zo gooien we niks weg."

**Als het in kaasvaten zit, heb je dan kaas?**

"Bijna. Eerst gaat de kaas nog een paar dagen in een zoutbad. Dat heeft drie redenen. Het geeft een lekkere smaak, zorgt voor een dikke korst en zo kun je de kaas langer bewaren."

**En wordt de kaas dan ook geler?**

"Nee, die kleur geven we als laatste met een plastic laagje. Dat smeren we erop, zodat we de kaas nog beter kunnen bewaren. En dan is de kaas klaar. Nu moet hij alleen nog rijpen."

**Hoe maak je dan jonge of oude kaas?**

"Dat heeft te maken met de tijd die je de kaas laat rijpen. Dus hoe lang je hem laat liggen. Een jonge kaas eet je na een paar weken. Een oude kaas kan wel een jaar blijven liggen. En belegen zit tussen jong en oud in. Als de kaas langer droogt, wordt de smaak sterker."

**Waar gaan deze kazen naartoe?**

"Veel van onze kaas wordt bij de Albert Heijn verkocht. Maar we verkopen ook in mijn eigen winkeltje in Amstelveen."

**Waarom ben je dit werk gaan doen?**

"Ik werk graag met dieren. En ik vind het ook leuk om een eigen winkeltje te hebben. Omdat ik ook graag met mensen werk. Het is heel fijn om mensen te zien genieten van de kaas die wij op de

boerderij hebben gemaakt."

**Hoeveel kaas maken jullie per dag?**

"We maken ongeveer 500 kilogram kaas per dag. En voor elke kilo kaas hebben we tien liter melk van de koe nodig. Dat betekent dus dat onze 190 koeien, iedere dag samen zo'n 5000 liter melk geven."

**Eet je zelf ook graag kaas?**

"Ik start mijn dag altijd met een boterham kaas. Heerlijk! En het liefst belegen."





Kijken naar...

KUNST

Wat is 'STOER' eigenlijk?

In 'Kijken naar kunst' ontdekken we in Amstelkids verschillende kunstwerken uit de buurt. Sinds kort staat er op het Stadsplein, bij de fontein, een bijzonder tijdelijk werk. Heb jij het kunstwerk **STOER** al gezien?



Kunstenaar Bilal



FOTO BILAL CHAHAL STUDIO

**Kunstenaar Bilal Chahal**  
**NAAM** STOER  
**WAAR** Stadsplein  
**MATERIAAL** roestvrijstaal

Bilal is geboren in Libanon, maar woont nu in Amsterdam. Volg hem op instagram @bilalchahal.art



Tot eind april kun je dit roze kunstwerk in Amstelveen bekijken. Het lijkt een simpel kunstwerk, maar de maker heeft er een belangrijk doel mee.

**Wat wil je vertellen?**

"Ik wil mensen laten nadenken over wat 'stoer zijn' eigenlijk is. Daarom heb ik de letters roze gemaakt, want deze kleur koppelen we vaak niet aan het woord stoer. Maar waarom niet? Iedereen is anders en iedereen heeft een ander gevoel bij het

woord stoer. Dan kan roze toch ook stoer zijn?"

**Wat betekent 'stoer' voor jou?**

"Stoer is voor mij niet snel oordelen, anderen respecteren en niet beledigen of pesten. Begrijpen waar iemand vandaan komt, wat zijn of haar gedachten zijn, elkaar meer de ruimte geven. Laat iedereen in zijn waarde. En juist als je soms niet mee doet ben je het stoerst."

**Wat wil je dat kinderen van jouw kunstwerk leren?**

"Ik wil dat kinderen - en volwassenen trouwens ook - gaan nadenken over hun gedrag en vooroordelen. Wat voor jou niet stoer is, kan voor iemand anders heel stoer zijn. Wat jij niet

belangrijk vindt kan voor een ander veel betekenen. Ik hoop dat ik door mijn kunstwerk kinderen elkaar minder gaan pesten en volwassenen meer begrip gaan tonen."

**WIE VIND JIJ HEEL STOER EN WAAROM?**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**WEES JEZELF, SCOOR EEN ELF!**

Maar liefst 15 scholen en 42 groepen 7 en 8 deden mee aan de actie 'Wees jezelf, scoor een elf!' Een actie bedacht door de kinderraad van Amstelveen. Omdat zij het belangrijk vindt dat iedereen zichzelf kan zijn. Hoe je er ook uitziet, wat je ook gelooft of waar je van houdt.

De opdracht was simpel: maak een tekening en een elfje – een gedicht van elf woorden – rondom het thema. 42 groepen deden hun uiterste best. En uit alle inzendingen zijn vier winnaars gekozen. En dit zijn hun elfjes:

Welke elfje is jouw favoriet?

**IK BEN MOOI IK BLIJF MEZELF GEEN MASKER OP MAAR AF**  
 Karel Eykman School - Summer, Lois, Jaryden, groep 8C

**GELOOF IN JEZELF GEEF NOOIT OP UITERLIJK MAAKT NIET UIT JEZELF**  
 De Triangel - Thijs, groep 8B

**JEZELF WEES JEZELF WANT ALS JE DAT DOET KRIJG JE MOED**  
 De Westwijzer - Zoé, groep 8B



**IK BEN IK JIJ BENT JIJ HETZELFDE MAAR TOCH ANDERS SAMEN**  
 Bredeschool Rembrandt-Florine, groep 8A



## Sara straalt in het Theater



Zingen, dansen en acteren. Dat doet de 12-jarige Sara het liefst. Ze volgt daarom musicallessen en speelt in echte theaters in de musical Robin Hood. "De laatste tien minuten voordat de show begint, krijg ik altijd een kriebel in mijn buik. Maar als ik op het podium sta, geniet ik alleen maar", vertelt Sara enthousiast.



FOTO MARJIE SUIJGERLAND

Toen Sara 4 jaar oud was volgde ze al ballet- en theaterlessen. Daarna woonde ze een tijdje in het buitenland, waar ze veel heeft meegedaan aan Amerikaanse schoolmusicals. Sinds twee jaar woont ze weer in Amstelveen. En mocht ze via haar theaterschool vorig jaar al in een echte musical spelen. En dit jaar speelt ze in de musical Robin Hood. "Als je acteert mag je even in de huid van iemand anders kruipen. Dat vind ik heel leuk om te doen. Hoe zou deze persoon lopen? Hoe zou hij een boterham eten? Daar ga ik dan helemaal over nadenken", legt ze uit.

### ALLERLEI ROLLEN

In de musical Robin Hood is

Sara 'swing', een belangrijke speler want dat betekent dat ze meerdere rollen heeft aangeleerd. En meerdere rollen kan spelen. De leukste rol om te spelen vindt ze zelf die van Lizbet. Sara trad een paar weken geleden op in de Schouwburg Amstelveen, maar ze speelt de musical door het hele land. Op 7 mei speelt Sara de rol van Lizbet in het theater in Kerkrade. Helaas is dat niet naast de deur, maar wel de moeite waard om te gaan bekijken.

### GOED PLANNEN

Door het volgen van theaterlessen voelt Sara zich op haar gemak als ze voor de klas iets moet presenteren. "Ik vind dat juist heel leuk om te doen. Ook heb ik geleerd

om goed te plannen. Dat komt omdat ik veel teksten en liedjes thuis moet oefenen. En dat kost best veel tijd. Dus moet ik goed plannen. Ik weet zeker dat me dat gaat helpen op de middelbare school."

### Sara heeft twee favoriete musicals:

Matilda en Mamma Mia. "Mijn droom is om, als ik ouder ben, een hoofdrol te spelen in zo'n grote productie. Wie weet lukt dit me ooit!"

Wil jij weten wanneer je de musical van Sara kunt bekijken? Kijk dan op:

[www.robinhoodmusical.nl](http://www.robinhoodmusical.nl)



FOTO JUUL STEPHAN MARKUS

## LEKKER smullen!

In de december-editie stond een heerlijke winactie. Je kon voor je hele klas namelijk een uitje naar stadscafé De Pannenkoek winnen. Maar dan moest je wel antwoord kunnen geven op de volgende vraag: **Hoeveel kilogram meel gebruikt stadscafé De Pannenkoek per jaar om alle pannenkoeken te bakken?**

Veel kinderen hebben een gokje gewaagd, maar zaten ver van het goede antwoord af. Het antwoord was **6250 kg!** Veel hè? Het winnende antwoord kwam van **Karolina Adamiuk** uit groep 4 van basisschool De Westwijzer. Zij dacht dat het stadscafé 3750 kg zou verbruiken. En zat met dit antwoord het dichtst bij het juiste antwoord. Van harte gefeliciteerd Karolina! Jij kunt je klas gaan blij maken met een heerlijk uitje. De redactie neemt zo spoedig mogelijk contact met je op. En alvast eet smakelijk!



# DE BUNKER IS NIET GESLOOPT

Maar wat is er wel mee gebeurd?

**WIL JIJ EENS KIJKEN BIJ DEZE BUNKER?**  
Kijk of je hem kunt vinden aan de Wolfert van Borsseleweg. Hij ligt verscholen in de bosjes!



Amstelkids bestaat in april 2023 precies drie jaar. En daarom blikken we terug op een artikel uit de allereerste editie in 2020. Groep 8 dacht na over een lastige vraag: moet de gemeente de Paulusbunker uit de Tweede Wereldoorlog slopen of houden?



**WELKE BUNKER?**  
Deze bijzondere bunker zit verscholen tussen de bomen aan de Wolfert van Borsseleweg.

En is in 1943, tijdens de Tweede Wereldoorlog, gebouwd door de Duitsers (de vijand van Nederland). Het stenen en ingegraven gebouw moest belangrijke Duitsers bescherming bieden als er bommen werden gegooid. In die tijd waren ze daar bang voor, omdat Amstelveen in de buurt van Schiphol ligt. Een belangrijke plek tijdens de oorlog. En in een bunker zit je een stuk veiliger. Daarom is deze gebouwd.

**WAT MOETEN WE ERMEE?**  
Na de oorlog is deze bunker blijven staan. Het is een tijdje een cafeetje geweest, er hebben schoonmaakspullen in gestaan en veel jaren stond het gebouwtje leeg. Ook in 2020. De stenen werden oud. Er moest wat gebeuren, maar de grote vraag

bleef: moeten we de bunker slopen of opknappen? De gemeente besloot al eerder dat de bunker een monument moest zijn. Dat betekent dat je het niet zomaar mag slopen. "De geschiedenis moet je bewaren", zo zei de wethouder. Maar enkele buurtbewoners waren het hier helemaal niet mee eens. "De bunker komt uit een nare periode. Zoiets moet je niet bewaren", zeiden zij op hun beurt.

**MENINGSVERSCHIL**  
Groep 8 dacht in 2020 na over wat zij met de bunker zouden doen. En de meningen verschilden nogal. Zo zou Christian de bunker houden. "Misschien kunnen er nog bijzondere dingen worden ontdekt. Er zou ook een escaperoom van gemaakt kunnen worden. Ik zou er in ieder geval iets van maken waar we wat aan hebben."



Maar Rianna koos voor slopen: "Ik vind het niet nodig om hem te bewaren. Hij is gebouwd in een heel vervelende tijd. Daarom zou ik er geen monument van maken, want die tijd is echt niet leuk. Dat is zielig voor de familieleden."



**NIET GESLOOPT WÉL VOOR KINDEREN**  
De bunker is uiteindelijk niet gesloopt. Maar volledig opgeknapt. Dat heeft best veel geld gekost, maar dat vond de gemeente belangrijk. Nu wordt de bunker gebruikt als plek om van te leren. En kunnen klassen erheen en een speciale les volgen. Je kunt er lezen over persoonlijke verhalen uit die tijd en foto's bekijken.

Iza uit groep 8 had in 2020 ook het idee om er een plek van te maken waar je wat van kunt leren. "Als je hem behoudt kunnen kinderen erheen. Ik zou er zelf een klein museum van maken."



## WAT VIND JIJ?

Moet je nare dingen uit de geschiedenis bewaren? Waarom?

---

---

---

---

---

---

---

---







# TIPS VAN

Gouden Griffel winnaar

# YORICK GOLDEWIJK



Yorick wilde vroeger al schrijver, tekenaar en muzikant worden. Met tekenen is hij een beetje gestopt, maar muzikant is hij wel. Tussen het muziek maken door is hij altijd blijven schrijven. En in 2019 verscheen zijn eerste kinderboek: **Billy Extra Plankgas**.

Fantasie vindt Yorick een van de meest belangrijke dingen in zijn leven. En dat kun je goed teruglezen in zijn boeken. Hij tipt speciaal voor Amstelkids twee van zijn favoriete boeken. En wij tippen twee van de boeken die hij heeft geschreven. Welk boek zou jij willen lezen?

# 1

**1. HET  
GEHEIM  
VAN HET  
NACHT-  
GAALBOS  
LUCY  
STRANGE**



"Een spannend, heel geheimzinnig en ontroerend verhaal dat ik niet weg kon leggen. En, waar ik zo van hou: op het randje van magisch en realistisch. Het gaat over het meisje Henrietta, dat na de dood van haar broertje naar een oud huis aan zee verhuist. Het gezin kan de draad niet goed oppakken, en dan ontdekt Henrietta een vreemd geheim in het bos achter het huis."

# 2

**2. MISJKA  
EDWARD  
VAN DE  
VENDEL**



"In dit boek staat een waar-gebeurd verhaal van een meisje van elf jaar dat probeert uit te vinden wat er tijdens de Tweede Wereldoorlog in haar familie is gebeurd."

## BOEKEN VAN YORICK



*Films die nergens draaien*

In 2022 bekroond met een Gouden Griffel!

Cato's moeder is overleden toen Cato geboren werd. En haar vader doet de hele dag niet veel meer dan in zijn stoel voor zich uitstaren. Maar Cato gaat haar eigen weg: met haar camera en haar nieuwsgierigheid dwaalt ze door de stad. En dan ontdekt ze dat de oude bioscoop weer open is. En dat de films die daar draaien geen gewone films zijn.

*Billy Extra Plankgas*

Het eerste boek dat Yorick schreef

Op een nacht stort een ruimteschip neer op Dexters huis. Wimm, de buitenaardse brokkenpiloot, vertelt hem dat de aarde verloot gaat worden. En dat er waarschijnlijk een sokkenfabriek van gemaakt gaat worden. Samen met Wimm trekt Dexter het uitgestrekte heelal in om hier een stokje voor te steken. Maar dat blijkt niet zo gemakkelijk, want het heelal blijkt veel gevaarlijker dan hij dacht en vooral: veel vreemder.



## TIP voor de juf & meester

### OVER HOE HET LEVEN VROEGER WAS

#### DE OMA VAN DE OMA VAN MIJN OMA MARC TER HORST

We horen vaak dat het voorlezen er bij veel juffen en meesters er een beetje bij inschiet. Omdat er zoveel op het programma staat. Dat snappen we, maar vinden wij ook best jammer. En daarom hebben we een goede tip voor jouw juf of meester.



In het boek 'De oma van de oma van mijn oma' (alleen de titel is al grappig) wordt op een leuke manier naar de geschiedenis gekeken. De tijd van nu wordt vergeleken met de tijd van de oma van jouw oma. En nog veel oudere oma's. Je leest over de kroontjespen, de luchtballon en vrouwenkiesrecht. Maar ook over gamen, Facebook en appen. Over nu en vroeger dus. En wat zo fijn is... de hoofdstukken zijn kort. Soms maar twee bladzijdes lang, en daarom kan de juf of meester vaak de laatste minuten van de dag of tussen de lessen door even voorlezen. Leuk, grappig en leerzaam. **Een dikke vette aanrader dus!**

**WAT IS EEN HEEMPAK?**

1

"In de meeste parken in Nederland groeien bomen en planten van over de hele wereld. Die zijn ooit naar Nederland gekomen. Maar in een heempark groeit alleen groen dat écht uit Nederland komt. Het woord inheems betekent dat iets dat van nature voorkomt in een bepaald gebied. Daarom de naam heempark. Omdat het inheems groen is."

**WAT IS DAN NIET INHEEMS?**

2

"Een conifeer bijvoorbeeld. Coniferen houden van andere grond dan veengrond. De grond waar wij op leven. En door het planten van groen dat hier eigenlijk niet voorkomt, gebeuren er rare dingen in de natuur."

**WAT VOOR DINGEN?**

3

"Sommige insecten verdwijnen of er komen andere dieren bij. Dieren die niet altijd goed zijn voor het inheemse groen. Waardoor dat groen kan verdwijnen. En dat is zonde. Maar ook planten kunnen elkaars groei verstoren."

**Heemparken zijn uniek in Amstelveen**

*Maar wat zijn het eigenlijk?*

Op meerderen plekken in Amstelveen vind je heemparken. In deze parken zijn honden verboden, mag je niet van het pad af en mag je ook niet fietsen. Maar waarom niet? En waarom zou je er dan toch naartoe gaan? Walter is beheerder van de heemparken in Amstelveen. En weet alles over bomen, planten en bloemen. **We krijgen een rondleiding door een van de bekendste (en volgens Walter) mooiste parken van Nederland: De Braak.**

**HOE DAN?**

4

"Het planten van de ene plant naast de andere kan bijvoorbeeld niet goed zijn. Omdat ze elkaar dan kunnen 'aanvallen'. De een heeft bijvoorbeeld veel meer ruimte nodig. In de heemparken proberen we de inheemse natuur weer te laten bloeien. Sommige planten groeien alleen nog in ons park en verder nergens meer. Daarom willen we bezoekers vooral laten genieten van deze unieke planten."

**HOE DOEN JULLIE DAT?**

5

"We kijken naar hoogtes, kleuren, structuren en soorten. En gebruiken zaden vanuit heel Nederland. We hebben meer dan 300 soorten in onze zadenkast. Om daarmee de mooiste parken te maken. We noemen onze parken ook wel eens schilderijen. Omdat we ook spelen met kleur, net als een schilder. Maar het is veel werk, daarom zijn we er voorzichtig mee."

6

**MOGEN ER DAAROM GEEN HONDEN IN HET PARK?**

"Precies. Die woelen in de grond en daar zou bijvoorbeeld net gezaaid kunnen zijn. Dat is ook de reden dat iedereen op het pad moet blijven. Maar ook op het pad kun je genieten van de natuur. Dus neem je ouders mee en kom eens kijken!"



Zoek &amp; vind

# SEIZOENSBLOEMEN in een heempark

In een heempark is ieder seizoen uniek. Zo ziet de natuur er in de herfst heel anders uit dan in de zomer. En nu, in de **lente**, kun je ook verschillende seizoensbloemen vinden. Ga op onderzoek uit en kijk of je al deze inheemse bloemen in een van de parken ontdekt. **Maar let op: blijf op het pad!** Speuren maar!


 Gele Anemoon

 Bostulp

 Holwortel

 Kievitsbloem

 Lenteklokje

 Wilde narcis

## WIST JE DAT...



De parken De Braak en Dr. Jac.P.Thijsssepark zelfs RIJKSMONUMENTEN zijn? Dat betekent dat de parken beschermd worden, omdat ze belangrijk zijn voor Nederland.



## EEN APPJE VOOR...

Wil jij een compliment aan iemand geven? De liefde verklaren aan je klasgenoot? Of jouw juf of meester in het zonnetje zetten? Laat het ons dan weten. In de rubriek **EEN APPJE VOOR...** plaatsen we iedere editie een kort berichtje van een van jullie vóór een van jullie. Stuur (anoniem mag ook) een bericht naar [info@amstelkids.nl](mailto:info@amstelkids.nl) of via instagram @amstelkids. Het eerste appje is voor... **juf Maruja van basisschool De Linde.**

WIN EEN ZWEMUITJE IN *de Meerkamp*  
VOOR JOU EN 10 VRIENDEN!

# GOUDEN PAASEI GEZOCHT!



Kun jij dit gouden ei  
in Amstelveen  
vinden?

Let goed op! Ben jij een echte speurneus? Dan is dit een leuke opdracht voor jou! Ergens in Amstelveen ligt dit gouden ei verstopt. En als jij het vindt maak je kans op een zwemuitje voor jou en tien vrienden. Lees eerst de tips voordat je op zoek gaat!

## ZOEKTIPS

Voordat je gaat beginnen met zoeken geven we je graag een paar tips.

1

Het gouden ei is gek op lezen en heeft zich dan ook verstopt op een plek met veel letters. Een plek waar je de allernieuwste boeken kunt vinden.

2

Het gouden ei ligt op heel centrale locatie. Vlakbij bussen, een museum en een muziekschool. Maar niet in de buitenlucht, dat is veel te koud.

3

Het ei is ongeveer 15 cm groot. En staat, op een plank, op een plek die speciaal voor kinderen is ingericht.

## MAAK EEN FOTO

De spelregels zijn simpel. Je moet dit unieke gouden paasei vinden. Appeltje EITJE, toch?

Als je het ei gevonden hebt, zet je jezelf met het ei op de foto. Laat het ei dus wel staan. Deze foto stuur je via e-mail naar de redactie [info@amstelkids.nl](mailto:info@amstelkids.nl). Uit alle inzendingen (en misschien ben jij de enige die het ei gevonden heeft) kiezen we één winnaar. De redactie neemt dan snel contact met je op. Hulp van ouders is toegestaan!

HEB JIJ AL EEN IDEE? HET EI IS TOT 11 APRIL TE VINDEN. DUS GA SNEL OP ZOEK!

Veel succes!



Kijktip!

Wat is  vrijheid?



## AMSTELKIDS (gemaakt in 2021) +/- 24 minuten VRIJHEIDSJOURNAAL

Wat betekent vrijheid eigenlijk? Waarom zijn we op 4 mei twee minuten stil? Waarom herdenken we? En waar doen we dat in Amstelveen precies?

De Amstelkids kidsreporters zochten het in 2021 uit. En hoewel dit journaal gemaakt is in coronatijd, hebben de kidsreporters heel goed onderzocht hoe belangrijk onze vrijheid is. En dat thema is altijd actueel, want vrijheid is er helaas niet voor iedereen.

Het journaal is te vinden op YouTube: [Amstelkids Vrijheidsjournaal](#). En ondertiteling is beschikbaar.

Alle kidsreporters komen uit Amstelveen of Ouderkerk aan de Amstel. **Lijkt het jou ook leuk om mee te werken aan een journaal?** En als journalist op pad te gaan? Dat kan! Laat het de redactie van Amstelkids dan weten.

