

REPORTER interviewt een echte kunstenares



KIJK JE OGEN UIT
IN HET ATELIER
VAN ELLA

9

10



Meningsverschil
over nieuw kunstwerk

5



TESSA TEST
HET COBRA MUSEUM



FEEST OP SCHOOL!

Veel scholen vierden hun verjaardag



Op verschillende scholen in de buurt werd feest gevierd, omdat veel scholen een bijzondere leeftijd hebben bereikt. Het was feest op de basisscholen De Triangel en De Westwijzer vanwege het 30-jarig bestaan, de Brede School Rembrandt werd 10 jaar en basisschool De Cirkel bestaat dit jaar maar liefst 50 jaar!

Alle verjaardagen werden vanwege deze bijzondere leeftijden groots gevierd. Zo was het op De Westwijzer op iedere 30ste van de maand feest en werd er op deze dagen altijd iets bijzonders gedaan. Op De Triangel maakten alle leerlingen het hele jaar door een wereldreis en sloten deze reis af met pizza, pannenkoeken en patat tijdens een lunch met de hele school. En ook op de Brede School Rembrandt werd goed gefeest.

GELD INZAMELEN

Tijdens het feestvieren werd op veel scholen aandacht besteed aan mensen of dieren die het minder goed hebben. Veel leerlingen haalden op allerlei manieren geld op voor het goede doel. En dat kunnen we op de redactie alleen maar toejuichen!

Van harte gefeliciteerd allemaal!

3

Verras jouw leraar

Knip een oorkonde voor jouw juf of meester uit



GEMEENTEN OPGELET!

Kinderen willen meebeslissen over kunst

6



*lachen,
gieren,
brullen!*



MOPJES

KUN(ST) JIJ ALLE WOORDEN VINDEN?

Vind in deze puzzel alle woorden die met kunst te maken hebben. Ontdek jij welk kunstig woord nog meer in de puzzel staat, maar niet in de woordenlijst?

- KLEI
- KUNST
- KWAST
- PALET
- PAPIER
- SCHILDERIJ
- STANDBEELD
- VERF

J	Y	S	C	X	W	L	N	G	C
I	T	T	Q	P	T	S	N	U	K
R	K	A	F	X	T	G	C	N	S
E	W	N	M	P	A	P	I	E	R
D	A	D	L	E	E	S	N	E	P
L	S	B	Q	I	E	L	K	W	V
I	T	E	K	H	N	Y	C	B	E
H	J	E	X	F	P	V	I	D	R
C	H	L	U	S	F	N	L	M	F
S	N	D	E	T	E	L	A	P	P

IK BEN WAT IK BEN,
MAAR ALS JE WEET WAT
IK BEN, BEN IK HET NIET
MEER.

Antwoord: Een raadsel.

Je rijdt een bus.

Bij de eerste bushalte stappen twee mensen uit en drie mensen in.

Bij de tweede halte stappen drie mensen uit en vier in.

Bij de volgende stop gebeurt hetzelfde, net zolang tot de bus vol is.

Hoe oud is de chauffeur?

Antwoord: Zo oud als jij bent, jij rijdt de bus.

Ik volg je overal, maar je kunt me nooit pakken. Wat ben ik?

Antwoord: Je schaduw.

HET WOORD IS: _____

Wat staat er in deze rebus?



-V



M=K -T

+



- ER



- R



B=V



ANTWOORD: _____

HIEPERDEPIEP!

Vakantiejarigen...

GEFELICITEERD!

Ben jij altijd in de zomervakantie jarig? Dan kun jij je verjaardag nooit op je eigen dag op school vieren. Dat kan best jammer zijn. Daarom willen we je graag nu even in het zonnetje zetten.

Alle lezers die in de zomervakantie jarig zijn...

VAN HARTE GEFELICITEERD!

Gelukkig zit aan ieder nadeel ook een voordeel en dat is dat jij op je verjaardag wel bijna altijd mooi weer hebt!

OEPS geknoeid!

Aantal verfvlekken in dit nummer: _____

Zoek jij alle geknoeide verfvlekken in deze krant? Speur goed en tel ze allemaal! Laat ons weten hoeveel verfvlekken jij hebt gevonden en wie weet win jij een mooie prijs. Stuur je antwoord naar: info@amstelkids.nl Let op! Alle kleine druppeltjes naast de vlekken horen bij de grote vlek.

DAT WAS MOEILIK!

In de vorige editie vroegen we je alle papieren vliegtuigjes in de krant te tellen, dat bleek nog best lastig. Niemand gaf namelijk het goede antwoord. Kijk nog eens terug in de vorige editie, denk jij het goede antwoord wel te weten. Laat het ons dan weten!

Colofon

AMSTELkids!

JULI/AUG 2023
NUMMER 15

Uitgever & Redactie
Marloes Smit

Beeld Machiel Dalebout & Marloes Smit

Art Direction & Vormgeving
Joanne Bay Christensen

De nieuwe Amstelkids verschijnt in oktober 2023.

www.amstelkids.nl

Vragen of suggesties?
info@amstelkids.nl



Bericht van de redactie

Beste lezers,

Dit is hem dan... de laatste editie van dit schooljaar. Wat hebben we het afgelopen jaar samen weer bijzondere, leuke en grappige dingen meegemaakt. Daar ben ik megatrots op!

We aten insecten in de klas, leerden kaas maken op een kaasboerderij, brachten een bezoek aan een brandweerkazerne en maakten een ritje met de museumtram. Ik kijk met veel plezier terug op de verschillende leuke dingen die we dit jaar hebben gedaan. Maar er is iets waar ik het meest trots op ben en dat zijn jullie eigen verhalen. De verhalen die jullie het afgelopen jaar hebben willen vertellen aan alle kinderen in Amstelveen en Ouderkerk, door ze in Amstelkids te delen. Ik vind dat ontzettend stoer! Zo vertelde Maicah over zijn bonusbroer Daan en was Stephanie heel open over haar vader die in een rolstoel zit. Juist door jullie verhalen voelen andere kinderen zich beter begrepen en durven anderen nog meer zichzelf te zijn. Dank daarvoor!

Volgend schooljaar ligt Amstelkids weer gewoon bij jullie op school. Ik wens alle kinderen uit groep 8 alvast veel plezier op de middelbare school en voor alle anderen, tot volgend schooljaar!



Fijne zomervakantie,

Marloes

Hoofdredacteur Amstelkids



Meester Ruben is **SUPERMEES 2023!**

Op vrijdag 23 juni hebben de wethouder Onderwijs, Frank Berkhout en kinderburgemeester Lode de zeer bijzondere oorkonde SuperMees of Superjuffie 2023 uitgereikt. De prijs is dit jaar gewonnen door SuperMees Ruben van basisschool Het Kofschip uit Oudekerk.

"Nu ga ik natuurlijk trakteren in de klas."

Er waren via Amstelkids ontzettend veel leraren genomineerd voor deze bijzondere prijs. Drie van hen zijn uitgenodigd bij de uitreiking. Maar er kon er natuurlijk maar eentje echt winnen. Van harte gefeliciteerd meester Ruben!

Zet jouw juf of meester alsnog in het zonnetje! Vul de oorkonde hieronder in, knip hem uit en geef hem aan jouw juf of meester

AMSTEL *kids!*

OORKONDE

VOOR MIJN SUPERLERAAR

SCHOOLJAAR 2022/2023

VAN

BEDANKT VOOR:

JIJ BENT SUPER, OMDAT:

ONDERTEKEND DOOR:





GIO heeft een eigen WINKELTJE

In Gio's Goede Doelen Winkelkje verkoopt Gio van basisschool De Pioniers zelfgemaakte spullen, zoals sleutelhangers en kettingen. Dat doet hij niet om een nieuwe telefoon of Playstation te kunnen kopen, maar voor het goede doel.

Met het winkelkje verdient Gio behoorlijk veel geld. Daar werkt hij ook hard voor. Met zijn verdiende geld heeft hij al meer dan twintig dieren kunnen adopteren in dierenpark Beekse Bergen. Dat betekent dat hij geld doneert, zodat de dieren een periode



goed verzorgd kunnen worden. "Ik krijg daar een certificaat en rondleiding voor terug. Maar daar doe ik het eigenlijk niet voor. Ik doe het voor de dieren."

Het is volgens Gio heel belangrijk dat we beter voor de natuur en de dieren gaan zorgen.

"Er gaat veel kapot en veel dieren sterven uit. Daarom heb ik mijn winkelkje opgericht en daarom wil ik later ook met dieren werken."

IEDEREEN KAN IETS DOEN

Volgens Gio kunnen alle kinderen zich ergens voor in zetten en geld ophalen. "Je kunt klein beginnen en steeds uitbreiden. Als je maar volhoudt, kun je best ver komen."



WOW, WAT BIJZONDER!

Laatst heeft Gio door al zijn acties zeehond Ziggy mogen vrijlaten in de natuur. Dat lijkt ons ook wel erg bijzonder om te doen!



KIJKEN BIJ DE DRUKKERIJ

Zo wordt **AMSTELkids!** gedrukt



Na het schrijven en ontwerpen van de krant moet de krant naar de drukkerij. Maar wat gebeurt daar eigenlijk precies? We leggen het je graag uit!

Als de krant helemaal af is, dan is het eerst alleen nog een bestand op de computer. Om er echt een krant van te maken, stuurt de redacteur het bestand eerst per e-mail naar de drukkerij.

VOORBEREIDEN

Deze meneer kijkt op de computer of alles wel klopt. Krijgt de computer geen rare melding? Zijn de foto's goed genoeg? En staan de pagina's niet per ongeluk verkeerd? Alles is deze keer goed en dus mag de machine zijn werk gaan doen.



DRUKKEN

In een grote hal staat al het lege, witte papier al klaar. Op deze grote vellen worden meerdere pagina's per keer gedrukt. Zijn alle kleuren goed gelukt? Dan mag de rest van het papier ook gedrukt worden. Eigenlijk zijn deze machines een soort grote printers.



AFWERKEN

De verschillende pagina's van de krant staan nu op een groot vel. Deze vellen moeten gesneden en daarna in de juiste vorm gevouwen worden. Deze gesneden vellen worden in de goede volgorde gelegd, zodat de krant weer klopt. Van de voorpagina tot en met pagina 12. Dan worden er nietjes in de zijkant geniet. Zo blijft de krant goed bij elkaar. Daarna worden de kranten gestapeld. Iedere stapel bestaat uit 28 kranten.

Als laatst worden alle stapels op een palet gelegd en zo wordt de nieuwe krant naar de redactie van Amstelkids! verzonden.

Weet je dat ook weer!





KINDERTEKENINGEN

Tessa (11) nam een kijkje

in het Cobra Museum

Ja, je leest het goed! In dit bekende museum in Amstelveen hangen sinds kort 42 kindertekeningen. Kunst gemaakt door kinderen dus. Tessa van MKC Mio Mondo liep een rondje door het museum en mocht ook zelf aan de slag.

Tessa gaat wel vaker naar een museum. Ze vindt het vooral leuk als er ook voor kinderen iets te doen is. "Daarom zijn NEMO en het Scheepvaartmuseum in Amsterdam hele leuke musea", vertelt ze.

De tentoonstelling met kindertekeningen in het Cobra Museum is niet heel groot. Maar grappig is het wel, zegt Tessa. "Deze tekeningen zijn gemaakt door kinderen van over de hele wereld. Kinderen tekenen vooral hun omgeving. Je ziet door deze tekeningen dat kinderen heel verschillend leven." Terwijl ze dit vertelt wijst Tessa naar een tekening van een kind uit Peru. "Lama's komen daar veel voor, hier natuurlijk niet." Deze 42 tekeningen zijn maar een klein gedeelte van de totale collectie van de verzamelaar die meer dan 3000 tekeningen heeft, kindertekeningen uit meer dan 60 landen.

Of deze kinderen echt kunstenaars zijn, daar twijfelt Tessa over. "Ben je altijd kunstenaar als je iets maakt? Of moet je iets speciaals kunnen? Ik zie Rembrandt meer als een échte kunstenaar."

Zelf aan de slag

Na een wandeling door de rest van het museum, mocht de reporter zelf ook nog even aan de slag. In het museum wordt namelijk gewerkt aan een heel groot kunstwerk. Waar elke bezoeker een fantasiedier voor mag tekenen. Tessa koos voor konijnen in een luchtballon van appelsap. De redacteur van Amstelkids bedacht een 'AmstelKOEporter'. Tessa hing de tekeningen voor vertrek zelf aan het kunstwerk. "Dat mijn tekening in een echt museum zou hangen, had ik nooit verwacht", eindigt Tessa.



FEITJES OVER COBRA

Wat betekent Cobra eigenlijk?

Cobra (je schrijft eigenlijk CoBrA) is de naam van een groep kunstenaars. Ze noemden deze groep in 1948 de CoBrA beweging. Het woord Cobra was samengesteld uit de eerste letters van de plaatsnamen Copenhagen, Bruxelles en Amsterdam (ofwel Kopenhagen, Brussel en Amsterdam). Dit waren de hoofdsteden van de landen waar de oprichters vandaan kwamen.

Waar stond Cobra voor?

De Cobra groep wilde af van de gewoonte dat kunst altijd heel goed moet lijken op hoe het er in het echt ook uitziet. Ze wilde samenwerken met andere kunstenaars en ideeën uitwisselen. De Cobra kunstenaars lieten zich inspireren door kunst uit verre landen, door kindertekeningen en gevoelens.

Bestaat de beweging nog?

Nee, in 1951 ging de groep uit elkaar. Al gingen de meeste kunstenaars wel door met kunst maken. Veel van deze kunst is nog in het Cobra Museum te zien en heel belangrijk voor nieuwe kunstenaars.



Denk mee

Als je door je buurt loopt, kom je vaak kunstwerken tegen. Volwassenen kiezen wie deze werken voor op straat maakt of van wie ze een kunstwerk kopen. Maar zouden kinderen hier hun mening niet over moeten kunnen geven? Zij wonen toch ook in de gemeente? De kinderraad dacht na over de volgende



STELLING:

KINDEREN MOETEN KUNNEN MEEBESLISSEN OVER KUNST IN HUN BUURT



EENS

Kinderen kijken meestal met een andere blik dan volwassenen. Wat volwassenen leuk vinden, vinden kinderen vaak minder leuk. Zo blijft kunst ook leuk en interessant voor kinderen.

Amy



EENS

Helemaal mee eens! Je leert ervan, als je erover meedenkt. Het is leuk en het geeft de straatjes ook wat meer kleur. Dat is voor de volwassenen ook leuk.

Melis



EENS

Kinderen zijn meestal creatiever dan volwassenen. Zij weten waar ze wel of geen kunst willen, zodat ze op een plek zoals een speeltuin ook iets kunnen leren. Want kunst hoort ook voor kinderen leuk te zijn.

Risiyana



EENS

Doordat kinderen veel buitenspelen hebben ze denk ik ook mooie ideeën voor kunst in de buurt. Het is dan ook heel leuk om die ideeën op straat terug te zien.

Yara



EENS

Als kinderen meebeslissen kunnen ze zich ook beter vermaken als ze op straat lopen. Dan hoeven ze niet alleen te kijken naar wat volwassenen leuk vinden.

Emanuel



EENS

Dat moet zeker! Het komt in je eigen buurt te staan. Het is dan niet fijn als het een lelijk kunstwerk is.

Lode



EENS

Ik ben het ermee eens, want ik denk dat er dan verschillende en kleurrijkere kunst komt en dat maakt Amstelveen een stuk vrolijker."

Lisa



EENS

Kinderen spelen ongeveer overal en kinderen kunnen zeggen of ze de kunst wel of niet in hun buurt willen. Soms is kunst namelijk niet leuk of onhandig. In mijn buurt was een mooi grasveldje waar je goed tikkertje kon spelen. Nu staan daar allemaal ronde ballen die heel irritant zijn.

Suade



EENS

Ik ben het ermee eens, want kinderen hebben heel veel fantasie en ze kunnen er goed van leren. Kunst maakt de straat vrolijker.

Destiano



GEMEENTEN OPGELET!

WOW! We hebben nog nooit een stelling gehad waar zoveel kinderraadsleden het over eens zijn! Dus belangrijke mensen van de gemeente... Kinderen willen graag meedenken over de kunst in hun buurt! En de redactie van Amstelkids begrijpt dat heel goed. Dus kom maar op! Wij horen graag wanneer we met jullie om de tafel kunnen zitten en kunnen kijken naar nieuwe kunst in de buurt.

WAT VIND JIJ?

ga op
avontuur!

TIPS VAN

kinderboekenschrijver

KEVIN HASSING



Om bijzondere avonturen te beleven hoef je geen verre reis te maken. Dat kan in je eigen kamer, buiten in de tuin of op het balkon. Maar ook op de achterbank van de auto, op het strand of in het park. Lezen brengt je namelijk op de mooiste plekken van de wereld en daarbuiten. Iedere editie tippen kinderboekenschrijvers je daarom de leukste boeken! Dit keer is het de beurt aan Kevin Hassing. Hij geeft je te gekke tips voor de zomervakantie!



Dit is Kevin! Hij is acteur, stemacteur en kinderboekenschrijver. Dit jaar won hij de Kinderjury 2023 prijs met zijn boek *Mus en kapitein Kwaadbaard* en *De Amorse*. Veel kinderen hebben op dit boek gestemd omdat ze het zo'n leuk boek vinden. Wij zijn dan ook benieuwd welke boeken Kevin zelf leuk vindt. Hij tipt ons vier van zijn favoriete boeken.

1. EEN SLIJMZOEN VOOR JE OMA MATTHIJS MEEUWSEN

Een fantastisch boek over de meest bijzondere onderwaterwezens die je (n)ooit zult tegenkomen. Heel grappig geschreven en heel kleurrijk. Uit dit soort boeken haal ik inspiratie voor mijn Mus-verhalen!



2. WE MOETEN JE IETS VERTELLEN MARLIES SLEGRS

Een prachtig verhaal over een meisje dat moet omgaan met de scheiding van haar ouders. Voor veel kinderen (helaas) herkenbaar, maar door de fijne schrijfstijl van Marlies voor iedereen een aanrader!



3. SARA PALETTI, THUIS MANON SIKKEL

Ik hou van Manon! Als mens en als kinderboekenschrijver. Haar boeken zijn geestig, scherp en helemaal van nu. Maar pas op bij het lezen van haar nieuwste boek, als je eenmaal begint wil je alle boeken van Manon lezen. En dan ben je nog wel even bezig.



4. STRUIKMEISJE TINEKE HONINGH

Naast het schrijven van kinderboeken spreek ik ook luisterboeken in. Ik had het geluk om het boek *Elke Dag Broerdag* in te spreken en binnenkort mag ik aan *Struikmeisje* beginnen. Een geestige en ontroerende vriendschap tussen twee bijzondere mensen op een bijzondere locatie.

Dit boek gaat
Kevin
inspreken!

Geschreven door Kevin

MUS & KAPITEIN KWAADBAARD EN DE 5 SLANGEN

Dit is het eerste deel van een serie. En de start van mijn schrijversleven. Op een ochtend werd ik wakker met een beeld in mijn hoofd. Een chagrijnige piratenkapitein aan een tafeltje in een donkere kroeg. De deur vloog open en er kwam een meisje binnen. Mus heeft de hulp nodig van die zeebonk, haar dorpje is overgenomen door een brute piratenbende. Ik ben gaan schrijven en een jaar later was mijn allereerste boek er! Ik ben er nog steeds heel trots op en hoop dat zoveel mogelijk kinderen in de wereld van Mus en kapitein Kwaadbaard willen duiken. Het vierde deel uit deze serie verschijnt in november.

TWEE BOEKEN OVER KUNST!

IS DÀT KUNST?

Over bijzondere kunstwerken uit de moderne kunst. Vind je het soms lastig om naar kunst te kijken? En vraag je je af wat (moderne) kunst eigenlijk is? Dan kan dit boek jou misschien wel helpen! Duik in de laatste 100 jaar kunstgeschiedenis met meer dan 120 bijzondere werken, sterke verhalen en coole ideeën.



STOERE VERHALEN OVER KUNST

Wist jij dat er een wc-pot als kunst in een museum staat? En dat niemand precies weet wie nou die Banksy is, die al die beroemde graffiti's maakt? En wist je dat mensen in een museum meestal maar 28 seconden naar een kunstwerk kijken? Dit boek daagt je uit iets langer te kijken naar 16 bekende en minder bekende kunstwerken. Maar het blijft niet bij kijken alleen...



ZIE IK DUBBEL?

Zoek de 10 verschillen!

Het bekende standbeeld De Turftrapster (uit het Oude Dorp) komt tot leven in het Amstelkids Journaal Van turf tot polder, te bekijken via YouTube. Ontdek jij de 10 verschillen tussen deze foto's?



ONTDEK JIJ DE MISSENDE ZIN?

Heb jij de krant goed gelezen? TEST JEZELF!

Alle antwoorden kun je terugvinden in deze editie. Blader de krant goed door en misschien ontdek jij welke zin we zoeken. Succes!

VERTICAAL

- 4. Naam van de zeehond die Gio heeft mogen vrijlaten. (pag.4)
- 5. Vul aan: Mus en Kapitein Kwaadbaard en de vijf...(pag.7)
- 7. Welke kleur krijgt het kunstwerk 'Kasteel Samenvleet'? (pag.10)
- 8. Welk standbeeld staat bij basisschool De Horizon, de... (pag. 9)
- 9. Hoeveel kinderraadsleden zijn het oneens met de stelling? (pag. 6)

A crossword puzzle grid with the following clues and letters:

- Vertical 3: 3
- Vertical 4: 4, c
- Vertical 5: 5, 6
- Vertical 7: 7, i, f
- Vertical 8: 8
- Vertical 9: 9, b, a
- Horizontal 1: 1
- Horizontal 2: 2
- Horizontal 3: d
- Horizontal 4: e
- Horizontal 5: e, h
- Horizontal 6: g
- Horizontal 7: g

HORIZONTAAL

- 1. Wie is SuperMees 2023 geworden? Meester... (pag. 3)
- 2. Waar staat de letter A voor in de naam Cobra? (pag. 5)
- 3. Deze school bestaat dit jaar 50 jaar. (pag. 1)

Oplossing

a b c d e d f c f g d h i f



WIL JIJ OOK PRESENTEREN EN INTERVIEWEN?

Wist je dat kinderen in het Amstelkids Journaal mogen presenteren en interviewen? De journaals zijn te bekijken via het YouTube-kanaal van Amstelkids. Lijkt het jou leuk om mee te doen? Stuur dan een berichtje naar info@amstelkids.nl

JOSHUA VAN DE BLOEIWIJZER NEEMT EEN KIJKJE IN EEN ATELIER

ELLA is kunstenaar
EN MAAKT ook speelbeelden



EVEN VORSTELLEN

Naam: Ella
Leeftijd: 77 jaar
Waar: Atelier van Ella
Lievelingseten: Indisch
Hobby's: reizen met de camper

U was al dertig jaar toen u echt begon?

"Mijn moeder wilde dat ik eerst ging leren om juf te worden. Ik ben dus ook juf. Later ben ik pas echt beelden gaan maken. En heb ik daar ook een opleiding voor gedaan."

Ella is kunst gaan maken toen ze ongeveer dertig jaar oud was. Over een paar jaar wordt ze tachtig, maar stoppen met werken wil ze niet. "Ik vind het nog veel te leuk."

Wanneer kwam u op het idee om beelden te maken?

"Ik weet nog dat ik vroeger met mijn moeder een Mariabeeld van sneeuw heb gemaakt. Ik was toen nog heel klein, maar ik dacht wel...dit wil ik later ook doen!"



In Amstelveen staan veel beelden die u heeft gemaakt, welke precies?

"Nou, bijvoorbeeld De Clown, 't Lammetje en voor

de kinderen op basisschool De Horizon is De Hand een bekend beeld van mij, dat staat op hun schoolplein. En op het Westwijkplein staat De Olifant. De meeste zijn speelbeelden."

Wat zijn dat speelbeelden?

"Kunstwerken waar je aan mag komen, overheen mag glijden, bovenop mag zitten of onderdoor kunt kruipen. Dat vind ik belangrijk. Zo zijn kinderen op hun eigen manier bezig met kunst. Je moet als maker natuurlijk wel opletten dat kinderen zich niet kunnen bezeren. Dat is erg belangrijk anders kun je er niet op spelen."

Op welk beeld bent u het meest trots?

"Dat is het Indië-monument, dat staat in het Broersepark. Het is gemaakt om mensen die in Nederlands-Indië tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen, te kunnen herdenken. Ik ben zelf half Indonesisch. Het was daarom extra bijzonder om dit te mogen maken."

Hoeveel beelden heeft u gemaakt?

"Ik ben de tel kwijtgeraakt. In mijn huis alleen al staan er minstens 150. En ik heb zelfs een beeld in mijn badkamer staan."

Is er in de buurt genoeg kunst voor kinderen, vindt u?

"Nee, dat vind ik niet. Er is veel om naar te kijken, dat wel. Maar weinig om aan te komen en mee te spelen. Dat vind ik jammer."

Waarom?

"Veel kinderen vinden kunst saai. Ik denk als je kunst meer voor kinderen maakt, ze het ook leuker vinden om er mee bezig te zijn. Ik hoop dat kinderen door mijn kunstwerken enthousiast worden om ook creatief te zijn en misschien zelfs later wel kunstenaar te worden."

**HAHA, OM TE GIEREN!
LACHEN OM KUNST**

DAT IS SCHRIKKEN

Een man en een vrouw lopen in een museum. Zegt de vrouw: "Hans, moet je kijken was een afgrijselijk schilderij!" Zegt de man: "Trudy, zet je bril op en kom voor die spiegel vandaan..."



OEPS, FOUTJE ...

Trots meldt de nieuwe bewaker van het Rijksmuseum zich aan het eind van zijn eerste werkdag bij de museumdirecteur. "Meneer de directeur, ik denk dat u heel tevreden zult zijn. Ik heb vandaag al drie Rembrandts en twee Picasso's verkocht!"



Wil jij ook een Amstelkids Reporter worden? Alleen of samen met een klasgenoot, vriendje of vriendinnetje? Laat het de redactie weten! Meld je aan via info@amstelkids.nl

Zou jij het leuk vinden om dit groene kunstwerk in jouw buurt te hebben? Praat erover met je maatje!



Meningsverschil over

KUNSTwerk



De gemeente Amstelveen wil dat er meer kunstwerken voor kinderen komen. Supergoed idee, zou je denken. Toch is niet iedereen blij met dit idee. Althans wel met het idee, niet met het resultaat. Hoe zit dat precies?



Twee kunstenaars kregen de opdracht een kunstwerk te ontwerpen speciaal voor kinderen. Om te plaatsen in de Kastelenbuurt in Westwijk. Met het kunstwerk moet gespeeld kunnen worden. De kunstenaars werkten bij het ontwerp samen met kinderen van verschillende basisscholen.



Van klei maakten kinderen verschillende vormen die bij een kasteel horen. Buurtbewoners kozen uit de kleiwerken hun favoriete figuren. Deze hebben de kunstenaars gebruikt voor het ontwerp van hun kunstwerk dat 'Kasteel Samenvleet' gaat heten.



Het ontwerp is heel kleurrijk geworden en de kunstenaars hopen dat het gaat zorgen voor 'een levendige buurt'. Veel buurtbewoners vinden het ontwerp van het kunstwerk nu toch niet zo mooi en vinden dat er niet genoeg mee gespeeld kan worden. Volgens de gemeente konden buurtbewoners eerder hun mening geven over het ontwerp, maar dat zouden ze nauwelijks gedaan hebben.



Buurtbewoners hadden verwacht dat je meer met het kunstwerk zou kunnen. Klimmen en klauteren bijvoorbeeld. Nu worden het negen metalen figuren. Niet echt leuk om mee te spelen, vinden zij.



5

Even leek er helemaal geen kunstwerk te komen. Omdat de kosten voor de bouw van het kunstwerk heel erg waren gestegen. Maar het kunstwerk gaat er nu toch echt komen. "Smaken verschillen nou eenmaal over kunst. De een vindt iets mooi, de ander niet", zegt wethouder Raat. Hij gaat over de kunst in Amstelveen.



Dat het kunstwerk er gaat komen is nu vrijwel zeker. Maar buurtbewoners mochten van de wethouder wel nog meedenken over de kleur. En zoals het er nu naar uitziet gaat het vooral GROEN worden.

GOEDE ACTIE VAN JOOST!

Bezoek van JACQUES VRIENS aan De Zwaluw

Hij is al 77 jaar oud en heeft ontzettend veel kinderboeken geschreven. Misschien dat zijn boeken zo populair zijn, omdat hij de verhalen van kinderen van dichtbij heeft meegemaakt. Kinderboekenschrijver Jacques Vriens was namelijk zelf ooit meester. De schrijver bracht in juni een bezoek aan alle klassen van basisschool De Zwaluw.

Dit bijzonder bezoek kwam eigenlijk door Joost uit groep 7. Hij schreef de schrijver namelijk een brief. Waarin Joost vroeg of de schrijver het leuk zou vinden om op zijn school te komen vertellen. Jacques Vriens vond de brief zo mooi dat hij helemaal uit Limburg naar Nes aan de Amstel is gereisd om De Zwaluw te bezoeken. "Het bezoek was een groot succes!", zo zeggen de leerlingen.

Goed gedaan Joost!



LODE, BEDANKT!

Dit jaar was Lode van basisschool De Triangel de kinderburgemeester van Amstelveen. Vanaf volgend schooljaar zal een ander kind uit Amstelveen deze titel krijgen.



Lode: "Het was heel leuk om kinderburgemeester te zijn. Ik heb veel verschillende dingen mogen doen. Het leukst was de intocht van Sinterklaas. Er waren zo ontzettend veel kinderen. Dat was echt bijzonder." Amstelkids wenst Lode veel plezier op de middelbare school. En bedankt voor het afgelopen jaar. In de volgende editie van Amstelkids zullen we de nieuwe kinderburgemeester (en de nieuwe kinderraad) aan je voorstellen.

MAAK ZELF KUNST



van oude spullen en **WIN!!!**

Deze editie staat vol kunst. Vooral gemaakt door volwassenen. Maar wij denken dat jullie ook heel creatief zijn. Doe daarom mee aan deze kunstwedstrijd en win een mooie prijs!

WAT MOET JE DOEN?

Bedenk eerst wat je zou willen maken. Is het groot of klein? Heeft het speciale kleuren? Moet het zacht of hard worden? Maak daarna het kunstwerk van

oude spullen uit jouw huis. Gebruik bijvoorbeeld wc-rollen, oude apparaten, plastic flessen, kartonnen verpakkingen of



oude kleding. Knip, plak, verf en teken jouw kunstwerk zoals jij dat hebt bedacht. Precies zoals een échte kunstenaar dat zou doen. Vergeet je kunstwerk geen naam te geven!

TIP VOOR DE LERAAR!
Ook leuk om in de klas te doen.

Stuur een foto van jouw kunstwerk naar info@amstelkids.nl en vertel daarbij wat je precies hebt gemaakt en hoe het heet. Misschien zie je jouw werk na de vakantie in de nieuwe editie van Amstelkids.



Ontwerp hier jouw kunstkast!



KUNSTENAARS BESCHILDEREN VIJF STRAAKASTEN

Van knalblauw tot felroze. Vijf saaië grijze energiekasten worden de komende tijd door professionele kunstenaars beschilderd. De uitgekozen kasten vind je in de wijken Keizer Karelpark, Randwijk, Waardhuizen, Bovenkerk en Kostverloren. Heb jij deze kunstkasten al ontdekt?

WAT VIND JIJ VAN KUNSTKASTEN?



De redactie van Amstelkids wenst alle kinderen in Amstelveen en Ouderkerk aan de Amstel een fantastische, kleurrijke zomervakantie toe!



We zijn erg benieuwd naar de resultaten van jullie kleurplaten. Stuur een foto van jouw kleurplaat naar info@amstelkids.nl en wie weet zie je die van jou in de volgende editie van Amstelkids terug.